

## Nedenstående er at læse på min tidslinje på Facebook:

SVAR på evt. efterbehandling: Marianna & jeg har i dag været til samtale på Onkologisk Ambulatorium på Regionshospitalet i Herning. Her skulle der tages stilling til en evt. efterbehandling. Det var naturligvis med en vis portion sommerfugle i maven vi mødte op hos lægen. Han konkluderede at blodprøverne og det hele så godt ud, at vi først skulle ses om et 1/2 år, til en kontrol igen. Det er naturligvis med glæde, taknemlighed og gode forhåbninger, at vi kan gå julen i møde med dette "budskab, det betragter jeg som den største "JULEGAVE" anno 2016

Nu vil jeg gøre meget for at få kræfterne tilbage, til fordums status. Jeg skal begynde genoptræning på "Skovvæget", to gange om ugen - det glæder jeg mig til! (Afsluttet genoptræning efter 16 gange - midt i februar måned). En kæmpe stor TAK til Marianna, som har været en rigtig vigtig "brik", i det 4 måneders sygdomsforløb - uden hende havde jeg ikke klaret det - så enkelt kan det siges - Vi har kæmpet sammen, side om side, og hun har taget et enormt slæb på sine skuldre - TAK - også tak Jer der har tilbudt kørsel for Marianna, når hun skulle besøge mig i Herning!



**Status 12. marts 2017:** Jeg hold min 75-års fødselsdag af små "bidder" gæster i flere omgange. Den. 12. ds. er det lige 1 år siden vi fejrede Guldbryllup - ikke til at forstå hvor tiden bliver af ♥ !!! Jeg er begyndt at cykle igen i det små for at få motion og imødegå forårets/sommerens udfordringer med længere cykelture. Jeg har også taget på i vægt igen. Jeg føler mig ikke desideret træt længere - gode tegn, nu kalde haven jo snart. Jeg glæder mig til varmen og til ture sammen med Marianna og andre i den skønne danske natur!!!



Vi fejrede "budskabet" med at spise "kinesisk" i Herning Centret på den Kinesiske Bar. (dog ikke med pinde). Brormand, Hans havde vi "hyret" som "driver". □ Tak for det Hans. Jeg har spillet med "åbne kort" hele vejen igennem, men, ind imellem har jeg følt, at det var så meget op ad bakke, at jeg ikke engang orkede eller jeg havde kræfter til at skrive en SMS, endsige noget på min tidslinje, men, noget er der sluppet i æteren, som jeg lovede. TAK for de varmende og trøstende ord, som også har lydt her på FB og I har forstået budskabet (ro på - men, det er jo ikke lig med berøringsangst og det ønsker jeg heller ikke). Fortsat god Advent og rigtig glædelig Jul, når vi når så langt og det gør vi snart. Kærlige tanker og hilsner fra både Marianna & Knud.